



Beste lezer,

Naast het bieden van een warme huiskamer, een luisterend oor, voedsel en kleding heeft Stichting de Herberg verschillende projecten waarin we mensen zonder dak op weg helpen naar (tijdelijke) woonruimte. Nog nooit was de woningnood zo groot. Iedere dag worden we geconfronteerd met schrijnende verhalen en nieuwsberichten waarin honderden mensen onderdak zoeken. Niet alleen uit Oekraïne maar ook uit ons eigen land. Onze missie lijkt groter dan ooit: *Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.* Matheus 25:35-40

Met elkaar mogen we deze Bijbelse opdracht handen en voeten geven. Zonder uw steun en gebed kunnen wij niet. Wilt u ons (blijven) helpen zodat we onze diensten en projecten kunnen blijven voortzetten voor de mensen in nood?

Hanneke van Herwijnen | Stichting de Herberg
Directeur



Onder de Pannen

Na een lange voorbereidingsfase hebben wij onze eerste match Onder de Pannen!

Marianne (18) heeft daarmee tijdelijk onderdak gekregen. "Ik ben blij dat ik een goede plek heb om te wonen en te studeren" vertelt Marianne met een lach op haar gezicht. Lees [hier](#) het hele verhaal.



Warm Thuis

Steeds meer (dreigend) dak- en thuislozen vallen tussen wal en schip. Warm Thuis is een plek voor (dreigend) dak- en thuislozen. Zij kunnen tijdelijk een kamer huren, tot rust komen en werken aan hun herstel. Daarnaast zoeken zij actief naar permanente woonruimte. Hun omstandigheden zijn vaak zeer divers. Van een dakloze jongere tot een dakloze zwangere vrouw maar ook alleenstaande ouders die niet in aanmerking kwamen voor Onder de Pannen hebben een plekje gekregen bij Warm Thuis.

"Het leveren van maatwerk is een mooie uitdaging. Iedereen heeft iets anders nodig. De een heeft ondersteuning nodig bij het verwerken van rouw en verlies, de ander helpen we met het zoeken naar werk. Het samen zetten van stapjes in de goede richting geeft veel voldoening. Het is mooi om te zien als er overwinningen behaald worden."

-Emmy de Winter, Contextueel therapeut

*Voor dit project zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties.



Oekraïne

Vele mensen hebben zich in de afgelopen weken als gastgezin bij ons aangemeld. Sommige hebben zelfs hun hele woning ter beschikking gesteld om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Hartverwarmend!

Het liefst zouden vele van ons, in deze verschrikkelijke oorlogssituatie meteen iemand in huis willen nemen. Maar haastige spoed is zelden goed. Er komt veel kijken bij het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in huis.

Doe dit niet alleen! Uiteraard is er niemand bij geholpen als een match niet slaagt of mislukt. In overleg met de gemeente zal de Herberg daarom eerst alle aanmeldingen, die bij ons zijn binnengekomen, screenen en een profielschets opmaken van alle gastgezinnen. In de tweede fase vindt pas het matchen en de kennismaking plaats. Meer weten? Ga dan naar [Stichting de Herberg | Oekraïne](#)

Hartelijk dank voor het lezen van deze nieuwsbrief.

[Doneren](#)



Facebook



Website



Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@stichtingdeherberg.nl toe aan uw adresboek.

