



# NIEUWSBODE

Stichting de Herberg



## LIEVE VRIENDEN VAN DE HERBERG

Aan het einde van dit bijzondere jaar kijk ik met diepe dankbaarheid terug. 2025 was ons eerste volle jaar op de boerderij, een plek die echt tot leven kwam en inmiddels als thuis voelt. Talloze mensen vonden hier rust, structuur en nieuwe hoop. Voor bewoners is het een plek van herstel geworden, waar zij met professionele, laagdrempelige ondersteuning kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en stappen richting de toekomst zetten. Voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers is het een plek van ontmoeting, activiteiten en verbondenheid.

Wat mij raakt, is de betrokkenheid van zoveel mensen: vrijwilligers, buurtbewoners, kerken, fondsen en bedrijven. Samen houden we de deur open voor wie geen plek meer heeft om aan te kloppen.

In de Herberg, op straat, bij de soepbus, in onze woonprojecten en via het veldwerk zien we elke dag dat herstel begint met aandacht.

Een luisterend oor, een kom soep, een veilige plek...

Achter de schermen hebben we het afgelopen jaar grote stappen gezet in het verder professionaliseren van De Herberg. Zo behaalden we het HKZ-keurmerk en zijn we vanaf 1 januari 2026 gecontracteerd binnen de Wmo. Met dankbaarheid zie ik dat we dit hebben kunnen doen zónder onze laagdrempeligheid, nabijheid en menselijkheid te verliezen.

Ik ben dankbaar voor iedereen die hieraan bijdraagt: door mee te bouwen, mee te denken, mee te dragen of mee te bidden.

Namens alle bewoners, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers van De Herberg wens ik jullie gezegende kerstdagen en een hoopvol nieuwjaar.



Hanneke van Herwijnen,  
Directeur-bestuurder

*MATTEUS*  
25-35-40

# KERSTHERBERG 2025

**WIL JIJ HELPEN EEN DAKLOZE EEN WARME  
MAALTIJD TIJDENS KERST TE GEVEN?**

---



**Doneer  
een  
kerstdiner!**

Voor veel mensen roept kerst beelden op van gezelligheid en geborgenheid: samen de kerstboom versieren, uitgebreid eten met familie en vrienden, lichtjes in huis en warmte om je heen. Een tijd van samenzijn, rust en aandacht voor elkaar.

Maar helaas geldt dit niet voor iedereen.

Er zijn mensen die niemand hebben om kerst mee te vieren. Voor mensen zonder (t)huis zijn de kerstdagen vaak juist extra zwaar: de leegte is voelbaarder, de eenzaamheid schrijnender en het gemis groter. Waar anderen zich terugtrekken in huiselijke kring, staan zij er vaak alleen voor.

De Kerstherberg is een warme, open huiskamer voor iedereen die geen (t)huis heeft, of die om welke reden dan ook geen kerst kan vieren.

Een plek waar niemand wordt buitengesloten en waar je niets hoeft uit te leggen. Waar je welkom bent zoals je bent.

Er is ruimte voor ontmoeting en ontspanning, voor een goed gesprek of gewoon samen zijn. Er worden spelletjes gespeeld, herinneringen gedeeld en nieuwe contacten gelegd. En natuurlijk is er volop eten en drinken:

De Kerstherberg draait op vrijwilligers die hun tijd en hart geven, en op jullie als donateurs die dit mogelijk maken. Dankzij jullie kunnen wij ook in 2025 de deuren openen voor iedereen die anders buiten zou staan.

**Samen maken we van kerst weer een tijd van hoop, menselijkheid en verbondenheid.**



**VOOR 10 EURO PER PERSOON KUNNEN WE DAKLOZE MENSEN  
EEN FIJNE KERST AANBIEDEN**

**SCAN DE QR-CODE  
OF GA NAAR [WWW.STICHTINGDEHERBERG.NL](http://WWW.STICHTINGDEHERBERG.NL)**