



Beste Lezer,

Juist nu, in deze moeilijke en onzekere tijd, is het van belang dat we klaar staan voor (dreigend) dak- en thuislozen en deze kwetsbare burgers in beeld houden.

We zijn daarom dankbaar dat we ondanks corona al onze activiteiten kunnen voortzetten. Het veldwerk gaat door, de Soepbus is ingezet als afhaalpunt, het Steun en Adviespunt werkt zoveel mogelijk vanuit huis en de inloop mag (beperkt) geopend blijven.

Een warme maaltijd, een kom soep, oprechte aandacht, een pastoraal gesprek of hulp van een maatschappelijk werker, maakt dat zij zich gezien en gehoord voelen. Vaak is dit de eerste stap naar verdere hulp(verlening).

Helpt u ons om anderen te blijven helpen? We zijn volledig afhankelijk van giften. Dak- en thuislozen hebben onze steun én uw steun hard nodig.

Namens het bestuur en vrijwilligers,

Hanneke van Herwijnen
Directeur Stichting de Herberg



“Iedere dag is overleven, de ene keer slaap ik onder de brug de andere keer op een bankje. Ik ben dankbaar voor alle hulp van de Herberg.”



Een nieuwe Soepbus!

Met heel veel dank aan het Kansfonds hebben wij een nieuwe tweedehands Soepbus gekocht!



Stichting De Herberg

een plek waar je welkom bent

De komende maanden zal er hard worden gewerkt aan de inrichting van de nieuwe Soepbus. Tot die tijd maken we gebruik van onze oude en vertrouwde Soepbus.

Met de bakfiets op pad!

Met heel veel dank aan Stichting Haella hebben we een elektrische bakfiets kunnen aanschaffen! Op deze manier kunnen we milieuvriendelijk, snel en goedkoop goederen en voedsel vervoeren en uitdelen. We zijn hier bijzonder dankbaar voor!

De bakfiets komt eind november binnen. Uiteraard ontvangt u van ons binnenkort foto's van onze mooie bakfiets en zullen we de ervaringen en verhalen van dak- en thuislozen met jullie delen.

“Op straat voel ik me vaak eenzaam en bekeken. Bij de Herberg voel ik mij welkom en thuis.”



Kerst voor iedereen!

We leven in een wereld van gebroken gezinnen, prostitutie, mensenhandel, verslavingen, eenzaamheid en (economisch) daklozen. Juist op deze plekken mogen wij geloof, hoop en liefde brengen.

Wij geloven dat kerst voor iedereen is. Kerst is een boodschap van licht en hoop. Juist voor wie geen licht meer ziet en wie geen hoop meer heeft. Daarom zijn wij 1^e en 2^e kerstdag geopend en zijn onze bezoekers van harte welkom voor een feestelijke kerstmaaltijd en een kerstviering waarin het evangelie centraal staat.

Het thema zal zijn “Licht in de Herberg” Bas Keijzer, onze voorzitter en pastoraal werker, zal samen met een aantal vrijwilligers, dit thema vormgeven.

Met elkaar voor elkaar!

We zijn enorm dankbaar voor deze geweldige initiatieven:

*Een bijzonder lief echtpaar uit Breda, Cees en Synaima Bevelander, hebben aangeboden om de maaltijden kosteloos te verzorgen!

*De Lichtboei in Breda heeft in samenwerking met de Gereformeerde Gemeente in Aalst aangeboden om kerstpakketten voor daklozen te doneren!



Hartverwarmende acties in de afgelopen maanden...

- Diverse horeca en instellingen hebben tientallen luxe lunchpakketten gesponsord!
- SP Breda heeft op Wereldarmoededag 50 tasjes met mondkapjes, sokken en lekkers gesponsord en uitgedeeld bij de Soepbus!
- Een Flessenactie van leerlingen van het Curio College!
- Betrokken Ondernemers Samen voor Breda hebben in totaal 765 jassen ingezameld en gedoneerd aan diverse goede doelen waaronder de Herberg!

Benieuwd hoe u ons kunt steunen?

<https://stichtingdeherberg.nl/helps/>
<https://stichtingdeherberg.nl/helps/vrijwilliger-woorden.html>

<https://stichtingdeherberg.nl/helps/clientenfonds.html>

Erkend Leerbedrijf

Sinds 29 september zijn wij een erkend leerbedrijf! Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan de eisen en voorwaarde die nodig zijn voor studenten die de opleiding "Sociaal Werker" volgen.

Vanaf 12 november mogen wij onze eerste stagiaire verwelkomen. Kimberly is 22 jaar en volgt de opleiding Sociaal Werk, niveau 4. Kimberly, we wensen jou een hele fijne en leerzame tijd toe!

Groot Nieuws Radio

Vanaf deze maand zijn we maandelijks te horen op Groot Nieuws Radio. Vrijwilligers delen hun passie en zullen mooie en bijzondere verhalen vertellen over hun werk. Daklozen vertellen over hun leven op straat en hoe zij in aanraking zijn gekomen met God en de Bijbel. Mis het niet!



Stichting de Herberg, Haagweg 3, 4814 GA Breda, T 0767857358, Website: www.stichtingdeherberg.nl, info@stichtingdeherberg.nl.

BANK.NL89INGB0009314007

