
Nieuwsbrief December 2019



Inloop

Mark: "Hier zien jullie mij als mens, niet als een heroïne junk"

Onze inloop wordt bezocht door veel verschillende mensen. Vaak hebben ze een ding sterk gemeen. Eenzaamheid. Eenzaamheid door verslaving, psychiatrische problematiek, of simpelweg omdat ze geen sociaal netwerk (meer) hebben. De Herberg is een plek waar je welkom bent, waar je mag zijn wie je bent. Wekelijks ontvangen wij tientallen unieke bezoekers. Wij bieden een huiskamer voor wie geen huiskamer heeft, bieden een luisterd oor, een kom warme soep of een warme maaltijd. Oprechte aandacht zorgt voor wederkerigheid en brengt mensen in beweging!

Kantoor

Vanaf 1 december hebben wij een prachtig kantoor aan de voorzijde van het pand. Daarmee hebben we de mogelijkheid gekregen om onze openingstijden uit te breiden!

Farby BV heeft de Herberg gesponsord met computers, printer/kopieermachine, en een deel van het meubilair.

Farby BV, enorm bedankt!



Steun en Adviespunt

Stichting de Herberg oriënteert zich steeds meer in het doolhof van wet- en regelgeving, instanties, dienstverleners en zorgproducten.

Het komt steeds vaker voor dat dak- en thuislozen tussen wal en schip raken en niet verder geholpen kunnen worden door de gemeente. Dit trekt een zware wissel op alle dak- en thuislozen, mensen met een zware verslaving en/of ernstige psychiatrische problematiek en de "gewone" dak en thuislozen. Deze mensen komen daardoor moeilijk uit hun situatie en blijven letterlijk rondzwerven.

Juist voor deze doelgroep, die tussen wal en schip is geraakt, zoeken wij naar een passend alternatief hulpaanbod.

Het afgelopen jaar is gebleken dat veel mensen behoefte hebben aan een-op-een gesprekken en ondersteuning of advies.

Daarom hebben wij vanaf 1 december 2019 ons "Steun en Adviespunt" voor dak- en thuislozen geopend.

Veldwerk in de praktijk met Jim en Lynda

Liefde faalt nooit! (1 Korintiërs 13)

Het is donderdagavond, het is 3 graden maar het voelt als -5! We ontmoeten twee Poolse mannen, beide zijn dakloos. Omdat het boven 0 is, hebben deze mannen geen recht op een plaatsje bij de nachtopvang en zijn ze genoodzaakt om buiten te slapen. We vragen of ze genoeg dekens hebben voor de nacht en bieden een warme kom soep aan. Deze mannen hadden het (net als wij) ontzettend koud. Verschil is dat wij na afloop naar huis konden en in een warm bed konden kruipen. Deze mannen waren dankbaar en blij met een luisterend oor en een warme kom soep!

Zaterdagochtend 09:00 uur. Er ligt een man die buiten slaapt en zorg nodig heeft. Ook ontmoeten we iemand waarmee we drie kwartier hebben gesproken. Wederom is iemand blij met oprechte tijd en aandacht, iets dat deze mensen vaak missen.

Daarna parkeren we de soepbus bij de nachtopvang. Hier ligt de roots van de Herberg. In 2002 begon Wim Kant een inloopcentrum (een omgebouwde stadsbus). Deze bus werd later bekend als de "soepbus". Nu heeft de Herberg een inloophuis, een eigen kantoor, een Steun en Adviespunt en een soepbus. Wij geloven dat ook deze bus tot zegen mag zijn voor de mensen op straat. Met elkaar mogen wij de liefde van onze Heer verspreiden in en om Breda!

Please pray for the street work in Breda!

Jeroen: "Nergens was ik welkom"...

Op straat kwam ik in contact met veldwerkers van de Herberg. Voor het eerst sinds lange tijd voelde ik me begrepen en geliefd. Ik mocht er zijn! In de Herberg mocht ik tot rust komen. Ik had zoveel problemen dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Samen zochten we naar een plek waar ik kon werken aan mijn alcoholprobleem en herstel. De Herberg heeft geholpen een plek te vinden waar ik aan mijzelf kon werken. Inmiddels woon ik daar bijna een jaar. Nog steeds heb ik het vaak moeilijk maar ik heb heel veel geleerd.

Nog even een grondige
schoonmaakbeurt!



De Soepbus rijdt weer!

Helaas heeft de soepbus de afgelopen tijd meer stil gestaan dan dat hij reed. De soepbus had behoorlijk wat mankementen en er moest veel worden gerepareerd. We zijn enorm dankbaar dat de soepbus, mede dankzij twee vakmensen, weer ingezet kan worden!

*Uiteraard heeft het veldwerk niet stil gestaan en hebben we vele mensen mogen bereiken!

Migranten in Breda

Het aantal migranten zonder woon- of verblijfplaats neemt steeds meer toe. Vaak zijn deze mensen niet verzekerd. Deze mensen hebben geen recht op sociale voorzieningen. Regelmatig worden we enorm geconfronteerd met de schrijnende gevolgen.

Roemeense man (31)

Een van onze bezoekers werd ernstig ziek en verkeerde in een levensbedreigende situatie. We hebben hem met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij in kritieke toestand opgenomen op de IC. De eerste 24 uur waren cruciaal. Al snel bleek dat hij een ernstige nierbeschadiging had opgelopen en afhankelijk zou worden van nierdialyse. Omdat deze zorg poliklinisch is moest hij na een week het ziekenhuis verlaten. Hij werd terug de straat opgestuurd. Hij had geen recht op een plaatsje bij de nachtopvang.

De enige oplossing was z.s.m. terugkeren naar eigen land. Zonder organisatie zou dit zijn doodvonnis betekenen. Ook in zijn thuisland was hij dakloos en onverzekerd. In samenwerking met Stichting Barka hebben we zijn terugkeer georganiseerd. In het land van herkomst werd bij de sociale dienst een zorgverzekering aangevraagd en de medische zorg werd geregeld.

Inmiddels had het ziekenhuis, na veel aandringen, besloten om hem te houden totdat zijn terugkeer geregeld was. Weken lang bezochten we hem in het ziekenhuis waar we hem mochten bemoedigen met bijbel lezen en gebed. Het was een verdrietige maar ook een mooie en bijzondere periode.

Eenmaal op het vliegveld in Boekarest werd hij per ambulance naar het Universitair Noodziekenhuis gebracht waar hij verdere medische zorg kreeg.

Via een vriendorganisatie die wereldwijd actief is (Teen Challenge) hebben we contact gezocht met een veldwerker in Roemenië. Deze veldwerker heeft sindsdien nauw contact met hem en biedt geestelijke en pastorale ondersteuning in Roemenië.

**Gebed blijft nodig, zijn gezondheid is nog steeds zorgelijk.*

Robert, veldwerker Roemenië



Poolse man. (43)

Hij was het leven op straat en zijn alcohol verslaving moe. Na maanden van intensieve ondersteuning en contact werd het duidelijk dat hij steeds meer verlangde naar een leven zonder alcoholverslaving. We hebben wederom contact gezocht met Teen Challenge en alle papieren in orde gemaakt zodat hij kon terugkeren naar Polen.

Helaas werden we net voor zijn vertrek gebeld door de officier van justitie; Hij was opgepakt, dit keer wegens huisvredebreuk omdat hij lag te slapen in een pakeergarage.

Gelukkig kon hij een paar dagen later alsnog terug naar Polen. Hij was bang maar ook ontzettend dankbaar voor deze nieuwe kans! Alleen laten reizen was geen optie daarom hebben we hem overgedragen aan Stichting Barka. Op het station hebben we een bijbel meegeven en voor hem gebeden. Zojuist mochten wij onderstaand bericht ontvangen:

“Bedankt, ik voel me goed, ik wacht op een plek in de kliniek, ik zal je snel antwoorden, nu ben ik nuchter, bedankt”

Organisatie

Benoeming Directeur

De afgelopen jaren hebben we als stichting een aantal mooie ontwikkelingen doorgemaakt. Daarbij hebben we de komende jaren een aantal projecten die we graag willen realiseren. Dit vraagt echter om dagelijkse leiding van de stichting.

Het bestuur heeft besloten een directeur te benoemen voor de Stichting de Herberg. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de organisatie. Onze huidige voorzitter, Hanneke van Herwijnen, past goed in de rol van directeur.

Het bestuur is eindverantwoordelijk en heeft een belangrijke rol in visievorming, strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen.

Daarnaast ondersteund de Raad van Advies het bestuur met het ontwikkelen van een aantal uitdagingen beschreven zoals in ons strategisch beleidsplan. De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Met deze organisatiestructuur wordt er een nieuwe stap gezet in het verder professionaliseren van de organisatie waardoor wij de belangen van onze doelgroep nog beter kunnen dienen.

Nalatenschap

Wij mochten dit jaar een nalatenschap van 21.000 euro ontvangen. Een enorm bedrag waar we ontzettend dankbaar voor zijn en waar we vele mensen mee kunnen helpen!

Overweegt u om een of meerdere stichtingen op te nemen in uw testament? Kijk dan eens op

<https://www.notaris.nl/testament/nalaten-aan-goede-doelen-en-andere-erfgenamen>

Vrijwilliger worden?

Kijk dan op <https://www.stichtingdeherberg.nl/helpons.html>



CBF

Stichting de Herberg mag met ingang vanaf 1 januari 2020 het keurmerk 'Erkend Goed Doel' voeren. Deze certificering biedt de ruimte om vele fondsen aan te schrijven voor de projecten die we momenteel draaien en gaan uitvoeren in de komende tijd. Daarnaast worden wij opgenomen in het Register Goede Doelen op www.cbf.nl

Wat is de erkenning?

De erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de erkenning krijgen. Nadat de erkenning is verstrekt, krijgt een Erkend Goed Doel een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide hertoets. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro, verantwoording afleggen en ons jaarlijks onafhankelijk laten controleren.

Media

Stichting de Herberg Breda is de afgelopen maanden verschillende keren in de media geweest. Een mooie manier om onze organisatie en ons werk onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.

Groot Nieuws Radio

Op 1 november en 13 december zijn we uitgenodigd bij Groot Nieuws Radio om te vertellen over onze stichting, wie we zijn en wat we doen. In de uitzending van 1 november vertelt Johan (40) zijn indrukwekkende getuigenis. Jarenlang was hij dakloos en verslaafd... Beide uitzendingen zijn terug te luisteren op Groot Nieuws Radio. (Programma Mens en Missie) <https://www.grootnieuwsradio.nl/>

BN de Stem

De noodzaak en de opzet van het project "Onder de Pannen" wordt vrijwel door iedereen positief gedeeld. We hopen begin volgend jaar te starten met een pilot. Ook de media heeft veel interesse in dit project... <https://www.bndestem.nl/breda/dakloze-als-kostganger-in-breda-kan-het-binnenkort~a432a038/>

Stadsblad Breda

Een van onze vrijwilligers vertelt over haar vrijwilligerswerk ... <https://www.stadsbladbreda.nl/reader/58608/1333444/floor-de-zwart-is-de-eerste#p=8>

We willen u heel hartelijk bedanken voor al uw steun het afgelopen jaar. We wensen u gezegende feestdagen toe en Gods rijke zegen voor 2020!



Gebedspunten

- Het is ons verlangen om ook op zondag onze deuren (of andere deuren) te openen voor een Outreach Kerk in Breda. Bid dat er een opening komt zodat ook de dak- en thuislozen een plek hebben waar ze God kunnen ontmoeten.
- De maand december is vaak moeilijk voor onze doelgroep. Bid voor herstel in familierelaties.
- We zijn erg dankbaar dat dit jaar mensen in aanraking zijn gekomen met het evangelie. Dankt u mee?
- Bid dat Gods woord ook in het komende jaar krachtig zal werken en de harten van mensen aanraakt.
- Wilt u bidden voor de mensen die zijn teruggevallen? Bid dat zij de moed vatten om weer op te staan.

Stichting de Herberg, Haagweg 3, 4814 GA Breda, T +31645339684,
Website: www.stichtingdeherberg.nl, info@stichtingdeherberg.nl. Stichting de Herberg is in het bezit van het CBF-keurmerk en door de belastingdienst erkend als ANBI

