

Maaltijdbereider in de Herberg

Als vrijwilliger stem je in met de christelijke visie van Stichting de Herberg en kun je de liefde die je van Christus ontvangt, doorgeven aan de mensen om je heen.

Hou jij van mensen en van eten koken? Dan is dit iets voor jou! Je werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden en het verzorgen van een warme maaltijd. Je bent in staat om leiding te nemen en een ondersteunde rol te bieden aan 1 of 2 van onze cliënten die mee willen helpen in de keuken.

Wij vragen:

- Je bent betrouwbaar en hebt affiniteit met de doelgroep
- Je vindt het leuk om contact te hebben met mensen
- Je bent minimaal 18 jaar, je bent zelfstandig en stabiel
- Je kunt werken in een team (collegiaal, transparant)
- Je grenzen kennen en deze kunnen aangeven op een prettige en duidelijke manier
- Stevig in je schoenen staan
- Flexibiliteit in de omgang met bezoekers en je collega's

Beschikbaarheid: Op vrijdag (1x per maand)

Wij bieden:

- Een goede inwerkperiode
- Een leuk team
- Een vrijwilligerscontract
- Een reiskostenvergoeding